

## **ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

### **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΗ 2022**

#### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Στην σημερινή Τακτική Γενική μας Συνέλευση δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε ούτε από την απαρίθμηση των ανακοινώσεων που βγάλαμε, ούτε των παρεμβάσεων που κάναμε.

Θέλουμε εδώ σήμερα να συζητήσουμε πως θα κάνουμε πιο αποτελεσματικές τις δράσεις και τις παρεμβάσεις μας, πως θα καταφέρουμε να προωθούμε καλύτερα τα αιτήματά μας, πως οι διεκδικήσεις μας θα ικανοποιούνται. Πως οι κινητοποιήσεις μας, απεργίες, στάσεις εργασίας, συλλαλητήρια θα γίνουν πιο δυνατές...

Θέλουμε να συζητήσουμε τα εμπόδια, που στοιχειώνουν συνειδήσεις εργαζομένων ώστε να μην βλέπουν ούτε το σήμερα, ούτε το αύριο της ζωής τους με καθαρά, ταξικά γυαλιά.

Θέλουμε να τα συζητήσουμε, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα ξεπεράσουμε και να καταφέρουμε να παλεύουμε πιο οργανωμένα, για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στα μικρά και στα μεγάλα.

Γιατί πιστεύουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε τα ίδια συμφέροντα, είμαστε απ' την ίδια μεριά, είμαστε στην ίδια τάξη, την εργατική και έχουμε τους ίδιους αντιπάλους. Δεν αναφερόμαστε βέβαια στην ηγεσία του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισμού, που έχει επιλέξει μεριά στο πλάι τους.

Γιατί είμαστε σίγουροι πως δεν υπάρχει κανείς συνάδελφος, που να μην συμφωνεί ότι οι μισθοί μας πρέπει να αυξηθούν τουλάχιστον 20%, ότι πρέπει να μας χορηγηθούν και πάλι οι 13<sup>ος</sup> και 14<sup>ος</sup> μισθοί, ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Γιατί είμαστε σίγουροι πως δεν υπάρχει κανείς συνάδελφος, που να μην συμφωνεί με τα αιτήματα, που προβάλουμε μπροστά στη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 9 Νοέμβρη.

Τα θέλουμε, τα ζητάμε, θα παλέψουμε να τα πετύχουμε;

Θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια που βάζουν στη σκέψη μας, για αναποτελεσματικότητα των αγώνων, για ότι τίποτα δεν αλλάζει, δεν μπορεί να γίνουν αυτά κ.α.;

Αυτά θέλουμε να συζητήσουμε, γιατί όσο τα ξεπερνάμε, τόσο οι κινητοποιήσεις μας θα καταφέρνουν να λυγίζουν κυβερνήσεις και εργοδότες, τόσο η απεργία στις 9 Νοέμβρη θα φέρει αποτελέσματα.

Υπάρχουν συνάδελφοι, που αντιμετωπίζουν το Σωματείο, σαν να είναι κάτι έξω από αυτούς, σαν να τους συνδέει μόνο η συνδρομή και η κάρτα μέλους, κι άλλοι που αποδέχονται μόνον εκείνες τις αποφάσεις του Σωματείου, που ακουμπάνε στις κομματικές τους πεποιθήσεις.

Υπάρχουν επίσης κι αυτοί που συνειδητοποιούν την χρησιμότητα του Σωματείου μόνον όταν το χρειαστούν οι ίδιοι, όταν οι ίδιοι έρθουν αντιμέτωποι με μια αυθαιρεσία, με μια μετακίνηση, με ένα πρόβλημα «προσωπικό», όπως πχ είναι η ικανοποίηση του αιτήματος για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας κλπ.

Είναι κι αυτοί, που πιστεύουν ότι το Σωματείο πρέπει να ασχολείται μόνο με τα του χώρου μας, κι όχι με τα έξω από εδώ...

Θα μπορούσα να αναφέρω κι άλλες «ομάδες» σκέψης και προσέγγισης του Σωματείου και των συλλογικών διαδικασιών, το σίγουρο όμως είναι ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων, μάλιστα όλο και πιο πολλοί είναι οι συνάδελφοι, που ανεξάρτητα από τις προσωπικές τους αντιλήψεις και αφετηρίες, αντιμετωπίζουν το Σωματείο σαν το δικό τους σπίτι, σαν το δικό τους χώρο συλλογικής έκφρασης, συλλογικής διεκδίκησης. Έχουν συνειδητοποιήσει πως δεν θα υπήρχε το Σωματείο, χωρίς την δική τους συμμετοχή, την δική τους εθελούσια συμμετοχή και πως το Σωματείο είναι αυτό που συνενώνει εργαζόμενους με διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετικά πιστεύω κλπ, αλλά με κοινούς σκοπούς όπως γράφει και το καταστατικό, που ο πρώτος και σημαντικότερος από αυτούς είναι *«α. Η συνένωση όλων των εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής σε μία ενωτική, μαζική συνδικαλιστική οργάνωση, για την διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων τους» (άρθρο 2).*

Ας συνειδητοποιήσουμε όλοι λοιπόν αυτό το άρθρο κι ας καθορίσουμε την στάση μας με αυτά που γράφει το καταστατικό μας στο άρθρο 4, όπου για να πετύχουμε τους σκοπούς μας εκτός από την *« Η διαφώτιση των εργαζομένων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την Η οργάνωση στο σωματείο όλων των εργαζομένων»*, όπως αναφέρει απαιτείται *«Η κινητοποίηση, η οργάνωση και η διεξαγωγή συνδικαλιστικών αγώνων για την περιφρούρηση αποκτημένων αλλά και την διεύρυνση δικαιωμάτων των μελών του και γενικά των εργαζόμενων, την βελτίωση των όρων εργασίας, αμοιβής και ασφάλισης, καθώς και τον έλεγχο της τεχνολογικής εξέλιξης για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των μελών του.»*.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ο δρόμος της κινητοποίησης είναι ο μόνος δρόμος που μπορείς να διεκδικείς και να κερδίζεις, να λύνεις ζητήματα, να ικανοποιείς αιτήματα. Αυτό όχι

μόνο γιατί το λέει το καταστατικό μας, όπως κι όλα τα συνδικαλιστικά καταστατικά, αλλά γιατί αυτό είναι το αποτύπωμα όλων των θετικών ρυθμίσεων, όλων των θετικών για τους εργαζόμενους εξελίξεων. Με αγωνιστικές κινητοποιήσεις αποτρέπονται απολύσεις, υπογράφονται ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς, ανατρέπονται αντεργατικά τετελεσμένα.

Ας κοιταχτούμε λοιπόν όλοι κατάματα κι ας απαντήσουμε:

Υπήρξε καμιά θετική εξέλιξη σε δικαιώματά μας όλα τα χρόνια που δουλεύουμε, χωρίς εμείς οι ίδιοι να έχουμε βγει στο προσκήνιο; ΟΧΙ ΚΑΜΙΑ.

Πόσες φορές όλοι μας έχουμε ακούσει κι έχουμε ζήσει το «περίμενε»... , από πόσες κυβερνήσεις το έχουμε ακούσει;

Να μην πάω πολύ πίσω... Λέγανε «να βγούμε από την στενωπό»... κλπ. Περίμενε να μπούμε στην ΟΝΕ, περίμενε να πάρει μπρος η οικονομία, περίμενε να ξεπεραστεί η κρίση, περίμενε γιατί πρέπει να μειωθεί το δημόσιο χρέος της χώρας, περίμενε για να ξεπεραστεί η πανδημία... και πάει λέγοντας..., περίμενε τώρα, μην διεκδικείς μην ζητάς γιατί έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις συνέπειές του στην ενέργεια, στις εξοπλιστικές δαπάνες κλπ.

Συμπέρασμα θέλουν να μας έχουν όλο στο περίμενε..., να μας έχουν σε αναμονή... για να μην τους χαλάμε τα σχέδια, να μας μοιράζουν ελπίδες, να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας όχι στα χέρια και το μυαλό μας, όχι στη συλλογική μας δύναμη, αλλά σε επίδοξους σωτήρες, σε κυβερνητικές εναλλαγές κλπ.

Καμία αναμονή-κανένας εφησυχασμός. Η αναμονή είναι χαμένος χρόνος.

Χρειάζεται να απαντήσουμε μαζικά, δυναμικά, γιατί μας έχουν πρήξει με τις δυσκολίες και την βαρυχειμωνιά που κυβέρνηση, εργοδοσία, ΕΕ κάθε μέρα μας λένε για να μας τρομοκρατούν, να μας φοβίζουν και να βάζουμε το κεφάλι στα σκέλια.

Τώρα είναι η ώρα όλοι οι εργαζόμενοι ενωμένοι να απορρίψουμε αποπροσανατολιστικά διλήμματα, να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος.

Το 2019 ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ έλεγε "Ανάπτυξη για Όλους". Το 2021 ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έλεγε για «κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ και κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη» με την γνωστή στάση που είχαν στην Βουλή ψηφίζοντας τα μισά άρθρα.

Τώρα ακούμε περισσότερα εξαιτίας και της προεκλογικής περιόδου. Όπως τα πανηγύρια της ΝΔ περί τέλους της μετά μνημονιακής εποπτείας. Τα ίδια «πανηγύρια» άλλωστε ζήσαμε και το 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όταν «βγήκαμε από τα μνημόνια» και «η χώρα επέστρεψε στην κανονικότητα». Βέβαια, την «κανονικότητα» αυτή τη ζούμε στο πετσί μας. Στήριξη της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και οι εκατοντάδες μνημονιακοί νόμοι να παραμένουν σε ισχύ ή και πάνω τους να χτίζονται νέα αντεργατικά μέτρα.

Εκτός από το παραμύθι του «περίμενε» «και θα φροντίσω εγώ για σένα...», υπάρχει και το παραμύθι της πίτας της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της πίτας που όπως προβάλλουν όταν αναπτύσσεται θα φας κι εσύ... κι όλοι εργοδότες και εργαζόμενοι θα ζήσουμε καλύτερα...

Έτσι την ίδια ώρα που πανηγυρίζουν ότι το ΑΕΠ και οι ρυθμοί ανάπτυξης τρέχουν αυξητικά, την ώρα που οι εξαγωγές αυξάνονται, την ώρα που σε αρκετούς κλάδους ανάμεσά τους και αυτοί της ενέργειας πολλαπλασιάζουν την κερδοφορία τους, λένε στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα θα σας δώσουμε μερικά ευρώ αύξηση στο βασικό μισθό, ενώ σε εμάς τους δημοσίους υπαλλήλους θέλουν να μας κλείσουν το στόμα με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης (όφελος από 0,00 έως 1,83 € την ημέρα!!!) και του χαρατσιού του ΤΠΔΥ, και να ξεχάσουμε τις απώλειες με το μισθολόγιο του 2015, τις καταργήσεις 13<sup>ου</sup> και 14<sup>ου</sup> μισθού κλπ. Και όλα αυτά μάλιστα την ώρα που ο πληθωρισμός τρέχει με 11% και η ακρίβεια τσακίζει κόκκαλα.

Είναι καθαρό την «πίττα» την φτιάχνουμε όλοι οι εργαζόμενοι με την δουλειά μας, αλλά πάντα, μα πάντα όλες οι κυβερνήσεις, που έχουν το μαχαίρι στη μοιρασιά που κάνουν την δίνουν κατά κυριολεξία στους επιχειρηματικούς ομίλους, στους μεγαλοκαρχαρίες, μιας και το μαχαίρι το κρατάνε για λογαριασμό τους... Είναι αυτό που λέμε ότι οι αστικές κυβερνήσεις αποτελούν το πολιτικό προσωπικό τους...

Η «ανάπτυξη για όλους» πχ στον κλάδο του Τουρισμού σημαίνει ρεκόρ κερδών για τους μεγαλοξενοδόχους, που βασίζονται στην απλόχερη κρατική στήριξη για να κάνουν ανακαινίσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές (το 2021 τους δόθηκε ζεστό χρήμα πάνω από 800 εκ ευρώ) ενώ για τους εργαζομένους του κλάδου, των 14 εργασιακών σχέσεων, σημαίνει μισθούς μικρότερους και από αυτούς που είχαν πριν 10 χρόνια.

Για αυτή την ανάπτυξη ξεπουλάνε και υποδομές όπως πρόσφατα τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Η εξυγίανση τους προβλέπει την γνωστή συνταγή: απολύσεις, αλλαγές εργασιακών σχέσεων, διαγραφή χρεών. Και γι αυτά συμφωνούν τόσο πολύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ που αλληλοσυγχάιρονται για το ποιος ξεκίνησε το ξεπούλημα των ναυπηγείων.

Αυτή είναι η ανάπτυξη τους. Φθηνότεροι εργάτες – φτηνότεροι υπάλληλοι για να πλουτίζουν οι λίγοι.

Και δεν είναι μόνο η πίττα του παραγόμενου πλούτου που την αρπάζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές. Είναι και το «βαρέλι» των φορολογικών εσόδων, των χαρατσιών που εμείς οι εργαζόμενοι το γεμίζουμε...

Όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το 95 % των κρατικών εσόδων από την φορολογία φόρων προέρχεται από τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή από όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους μικροεπαγγελματίες, μικροαγρότες κλπ, και μόλις το 5% προέρχεται από τα Νομικά Πρόσωπα.

Και ενώ λοιπόν η πίτα των κρατικών εσόδων βγαίνει από την τσέπη μας, «ο δημοσιονομικός χώρος» όπως τον χαρακτηρίζει η κυβέρνηση δεν φτάνει για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, παιδείας, για υποδομές κλπ, κι απ' αυτά τους επιχειρηματίες ταΐζουν απλόχερα και όταν τους ζητάμε να καταργήσουν φόρους στο ρεύμα, τα καύσιμα και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, μας λένε δεν γίνεται να μειωθούν τα κρατικά έσοδα, δηλ. η φοροληστεία...

Τα λένε αυτά την ώρα που καθώς τον Ιούλιο, με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιούλιο, το καλάθι των νοικοκυριών κόστισε 224 ευρώ, 53 ευρώ ακριβότερα από τον Ιούλη του 2021 που ήταν στα 171 ευρώ και με υπολογισμούς που δεν παίρνουν βέβαια υπόψη τις πραγματικές ανάγκες αλλά ένα «μίνιμουμ» επίπεδο διαβίωσης.

Απειλούν επίσης με «μαχαίρι» σε κονδύλια και προσλήψεις σε Δημόσιο και σχολεία αν δεν μειωθεί η κατανάλωση του ρεύματος. Μας λένε δηλαδή πως ο λαός θα πληρώσει τις κυρώσεις και την επιλογή να μειωθεί η εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου υπέρ της εισαγωγής του ακριβότερου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) των ΗΠΑ!

Δεν χωράει καμία καθυστέρηση στην οργάνωση της πάλης μας.

Εμείς δεν δεχόμαστε να προμηθεύεται ο εφοπλιστής αφορολόγητο πετρέλαιο, ενώ ο αγρότης, ο εργαζόμενος και τα λαϊκά στρώματα να τα ακριβοπληρώνουν, με φόρους που επιβαρύνουν την τελική τιμή πάνω από 50% και που επέβαλαν και διατήρησαν όλες οι κυβερνήσεις (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ), το Ειδικό Τέλος ΔΕΤΕ, το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της ΡΑΕ, η εισφορά «Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών» και ο ΦΠΑ), με τις ρήτρες αναπροσαρμογής, το χρηματιστήριο ενέργειας, το χρηματιστήριο ρύπων, τις επιδοτήσεις των ΑΠΕ.

Δεν δεχόμαστε την βαρυχειμωνιά που μας ετοιμάζουν για να πληρώνουμε τις κυρώσεις που επέβαλαν με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο για τους ανταγωνισμούς τους στο ποιος θα μπορεί να εκμεταλλεύεται περισσότερο τις πλουτοπαραγωγικές πηγές.

Δεν δεχόμαστε να κλαίνε υποκριτικά στην πλάτη μας οι κυβερνώντες σημερινοί και χτεσινοί, προσπαθώντας να μας πείσουν ότι δεν φταίνει ενώ έχουν συμβάλει χρόνια τώρα στην απελευθέρωση της ενέργειας, έχουν συμφωνήσει στην ακριβοπληρωμένη πράσινη μετάβαση και τις «πράσινες» μπίζνες, συμφωνούν στην εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στην μετατροπή σε μια απέραντη ΝΑΤΟική βάση και στα δics των εξοπλισμών, που δεν υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας.

Άλλο ένα παραμύθι που ακούγεται και διαστρεβλώνει την αλήθεια, με σκοπό να ενισχύσει την αναμονή, την προσμονή και την παθητικοποίηση των εργαζομένων για κάτι καλύτερο είναι αυτό το «κάθε πέρυσι και καλύτερα...». Εντάσσεται στην προσπάθεια απόκρυψης ότι όλες οι αστικές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα που έχουν στην προμετωπίδα τους ως αξίωμα την αρχή «ότι πάνω απ' όλα είναι η στήριξη της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας»

βαδίζουν πάνω στα κερδισμένα των προηγούμενων και χτίζουν πάνω σε αυτά νέα, πιο προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων αντεργατικά εργαλεία. Πως καμιά επόμενη κυβέρνηση, κανένας επόμενος Περιφερειάρχης που στηρίχτηκε σε αυτό το αξίωμα δεν μας εξέπληξε ευχάριστα..., δεν χάλασε αργά ή γρήγορα την πεπατημένη... Όλοι είχαν τις ίδιες προτεραιότητες, όλοι είχαν στο «περίμενε» τους εργαζόμενους...

Απέναντι σε αυτά τα παραμύθια που χρόνια και χρόνια προσπαθούν να νανουρίσουν και να αποκοιμίσουν τους εργαζόμενους, το Σωματείο μας ενημερώνει, παρεμβαίνει και δρα με όλα τα μέσα.

Δεν αφήνει αναπάντητο κανένα ζήτημα, δεν αφήνει αστήριχτο κανέναν εργαζόμενο που θέλει να στηριχτεί..., δεν αποδέχεται κανένα παραμύθι. Προσπαθεί σταθερά να συσπειρώσει όλους τους εργαζόμενους απέναντι στην αντεργατική πολιτική από όποιον κι αν αυτή εκφράζεται ή εφαρμόζεται.

**Στη κατεύθυνση αυτή πραγματοποίησε και την χρονιά που πέρασε:**

**Επανελημμένες ενημερωτικές περιοδείες σε όλες τις υπηρεσίες και συσκέψεις**

- για το διεκδικητικό μας πλαίσιο και τις προκηρυγμένες απεργίες
- για την διεκδίκηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
- με τους συμβασιούχους συναδέλφους
- με τους κοινωνικούς λειτουργούς – κοινωνικούς συμβούλους
- με τους συναδέλφους των Λαϊκών Αγορών

**Συμμετείχαμε σε συναντήσεις και συσκέψεις με σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα**

- για την οργάνωση του αγώνα ενάντια στο νόμο Χατζηδάκη

**Πραγματοποιήσαμε εκδηλώσεις για τα παιδιά και Ξεναγήσεις για μικρούς και μεγάλους**

**Παρεμβάσεις – Παραστάσεις διαμαρτυρίας**

- ενάντια στην απόφαση για άσκηση έφεσης κατά της θετικής απόφασης συμβασιούχων συναδέλφων
- για τις συνθήκες εργασίας, την καθαριότητα και τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας
- για τη στέγαση και μεταστέγαση υπηρεσιών
- για αυθαίρετες μετακινήσεις συναδέλφων και το φόρτωμα με «παράλληλα καθήκοντα»
- για την απαράδεκτη τροπολογία Βορίδη που έγινε κατ' απαίτηση Πατούλη και πετσόκοψε την ρύθμιση για τις «μετακινήσεις»

- για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την νομοθετική ρύθμιση που έκανε υποχρεωτική την άσκηση ένδικων μέσων από τις Περιφέρειες και τους Δήμους μέσω της Οικονομικής Επιτροπής, σε περίπτωση που ένα δικαστήριο δικαιώσει εργαζόμενους που είχαν προσφύγει διεκδικώντας την μονιμοποίησή τους
- για τη ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή των ΣΣΕ
- για την συνέχιση της διαδικασίας κλήρωσης των συναδέλφων για ένταξή τους στα εκλογικά συνεργεία
- για την λειτουργία, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των συναδέλφων στις Τεχνικές Υπηρεσίες
- για την απαράδεκτη αντιμετώπιση ευαίσθητων κοινωνικών ζητημάτων, όπως είναι οι υιοθεσίες και οι αναδοχές
- για την τραγική υποστελέχωση και τις προσλήψεις με το σταγονόμετρο
- για τις συνεχείς αναθέσεις σε θέσεις ευθύνης, τις σχετικές σκοπιμότητες για την μη προκήρυξη των θέσεων ευθύνης
- για την χορήγηση των ΜΑΠ, των εξετάσεων-εμβολίων & γάλακτος και την αποτίμηση σε χρήμα στους δικαιούχους για τα χρόνια που δεν χορηγήθηκαν
- ενάντια στον αυταρχισμό και την καταστολή
- για την διεκδίκηση αποζημίωσης οδοιπορικών για τις μετακινήσεις για εξωτερική υπηρεσία
- για τα δικαιώματα των γυναικών
- για την πολιτική προστασία και τις Τεχνικές υπηρεσίες και την στελέχωση τους
- για την πολιτική επιλογή να παραμένουν «γυμνές» από εξοπλισμό οι υπηρεσίες προκειμένου να δίνονται εκατομμύρια στους εργολάβους
- ενάντια στην αξιολόγηση και την χειραγώγηση
- ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και τις εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων
- ενάντια στην μετατροπή της Δ/σης Λαϊκών Αγορών σε ΝΠΔΔ
- ενάντια στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, που ξαναφέρει μπροστά μας ο εκλεκτός της ΝΔ Περιφερειάρχης για τις εκλογές των ΥΣ.

### **Δώσαμε τις δυνάμεις μας σε κινητοποιήσεις – Στάσεις Εργασίας – Απεργίες - Συλλαλητήρια**

- για την μόνιμη δουλειά και την μονιμοποίηση των συμβασιούχων
- ενάντια στην αντεργατική πολιτική και τον νόμο Χατζηδάκη

-ενάντια στην ακρίβεια και την πολεμική εμπλοκή

-για αυξήσεις στους μισθούς

-για την επέκταση του ανθυγεινού επιδόματος

-ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

-για την ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας

-σε αντιφασιστικές κινητοποιήσεις τιμώντας την μνήμη του Παύλου Φύσσα και καλώντας σε επαγρύπνηση ιδιαίτερα μετά τις αποφυλακίσεις χρυσαυγιτών και τη δίκη σε 2ο βαθμό στο Εφετείο της Αθήνας. Απευθύνουμε κάλεσμα συμμετοχής στην Στάση Εργασίας και την συγκέντρωση την Παρασκευή 7/10/2022 στο Εφετείο.

-σε εκδηλώσεις-συγκεντρώσεις για το Πολυτεχνείο και την Πρωτομαγιά

Εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας σε συναδέλφους και σε αγωνιζόμενους εργαζόμενους, όπως στην COSCO, που με τον παραδειγματικό τους αγώνα καταφέρανε να σπάσουν την αδιαλλαξία ενός μεγάλου μονοπωλίου και να υπογράψουν ΣΣΕ, στους απεργούς στην Μαλαματίνα, στους αγωνιζόμενους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, στους απολυμένους στα Πετρέλαια Καβάλας, στους φοιτητές ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία, σε διωκόμενους για την δράση τους εργαζόμενους. Και από την σημερινή μας Γενική Συνέλευση πρέπει να πάρουμε απόφαση στήριξης των απεργών στην Μαλαματίνα (με ψήφισμα και συμβολική οικονομική στήριξη) και όλων των διωκόμενων συνδικαλιστών και εργαζομένων.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Έχουμε την πείρα της ζωής, έχουμε την εμπειρία των αγώνων που δώσαμε. Μπορούμε να δώσουμε το χέρι ο ένας στον άλλο και να κάνουμε το αγωνιστικό βήμα που χρειαζόμαστε, απέναντι σε όλα που μας πληγώνουν, απέναντι σε όλα όσα θέλουμε για να ζούμε με τα επιτεύγματα του αιώνα, με τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Μπορούμε δυναμικά να γίνουμε στην απεργία που έχουμε μπροστά μας, αλλά και σε όλες τις αγωνιστικές δράσεις του Συλλόγου για τα μικρά και τα μεγάλα που αντιμετωπίζουμε, ένα μεγάλο ποτάμι αποφασιστικής διεκδίκησης.

Το διεκδικητικό πλαίσιο της απεργίας, το διεκδικητικό πλαίσιο της περσινής Εκλογοαπολογιστικής μας Συνέλευσης, το πλαίσιο της Ομοσπονδίας παραμένει επίκαιρο.

Στο χέρι μας είναι να το κάνουμε ανεπίκαιρο... αξιοποιώντας όλες τις μορφές αγώνα.

**ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙΚΑ –ΔΥΝΑΜΙΚΑ –ΕΝΩΤΙΚΑ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ**

*Ο Διοικητικός Απολογισμός εγκρίθηκε στο ΔΣ της 29/9/2022 κατά πλειοψηφία με ψήφους (15 υπέρ-2 λευκά)*